

**Β.Βεσκούκης**

## ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ

Εχουμε, με διάφορες αφορμές, αναφερθεί στα έργα που αναμένεται να "βγουν" στην αγορά και να της δώσουν ώθηση. Δυόμισι και πλέον χρόνια πριν (OPEN Newsletter 1ο/1999), λέγαμε ότι τα έργα που έρχονται μπορούν να διακριθούν σε αυτά που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του προβλήματος του 2000, στα "μεγάλα έργα πληροφορικής" και σε αυτά που σχετίζονται με την Ολυμπιάδα. Σε αυτές, ο χρόνος αφαίρεσε τα πρώτα και μάλιστα με τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί "φιάσκο", ενώ προσέθεσε τα μικρά και μεγάλα, αμιγή και υποστηρικτικά έργα πληροφορικής που σχετίζονται με ή προκύπτουν από το 3ο ΚΠΣ. Αυτά είτε είναι έργα hard υποδομών (εξοπλισμοί), είτε είναι λογισμικό, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα που σχετίζονται με την ολυμπιάδα και ακόμη μελετώνται.

Τα τελευταία, λοιπόν, δύο χρόνια, συσσωρεύονται στην αγορά προσδοκίες οι οποίες είναι καθ' όλα βάσιμες και ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της ανάπτυξης της χώρας και της επιτέλεσης του ρόλου που, καλώς ή κακώς, της καθορίστηκε να παίξει. Η αναφορά μας στις δυνατότητες και τις προσδοκίες αυτές ήταν πάντα έγκαιρη και καυστική, χαρακτηριστικό δε είναι ότι έτυχε να λάβουμε επιστολή διαμαρτυρίας από μέρος στο οποίο δεν απευθύνονταν οι κρίσεις μας (!), ενώ σιγή επέλεξαν να τηρήσουν αυτοί στους οποίους πράγματι απευθύνονταν διάφορα κατά καιρούς γραφόμενα. Όπως και να 'χει, πάει αρκετός καιρός που μεγάλο μέρος της αγοράς τελεί εν αναμονή.

Μικρές και μεγάλες εταιρίες κατασκευής λογισμικού, άμεσοι εργολάβοι έργων και μικροί υπεργολάβοι, οικογενειακές και πολυεθνικές εταιρίες συμβούλων, διαχείρισης έργων, μελετητών και τα συναφή, όλοι εξακολουθούν να περιμένουν. Τα επιχειρησιακά προγράμματα του 3ου ΚΠΣ συζητώνται από το 1999. Ακόμη και σήμερα, όμως, τα "συμπληρώματα προγραμματισμού" δεν περιέχουν επαρκείς πληροφορίες για τον τρόπο εφαρμογής τους και βρισκόμαστε στο σημείο να συζητείται η προκήρυξη κάποιων "μελετών εφαρμογής", με κόστος της τάξης των μερικών δεκάδων εκατομμυρίων δρχ έκαστη. Δουλειά, βέβαια, έχει γίνει (βλ. και ne.o. τεύχος 7) πλην όμως δουλειές στην αγορά ακόμη δεν έχουν βγει.

Εχοντας άλλοι μικρή, άλλοι μεγάλη εμπλοκή στα έργα του 2ου ΚΠΣ και στα παρελκόμενα αυτών, ήταν εύλογο να θεωρηθεί ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την έναρξη των έργων του 2ου ΚΠΣ δεν θα παρατηρούνταν στα έργα του 3ου, μιας και υπήρξε εμπειρία, στήθηκαν μηχανισμοί κλπ. Ετοιμάσαν, λοιπόν, εαυτούς και έθεσαν εταιρικό δυναμικό σε εγρήγορση, αντιλαμβανόμενοι ότι η απελευθέρωση των πόρων στην αγορά ήταν μόνο θέμα χρόνου. Εσφαλαν, όμως, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο προφανέστερος, η αλλαγή του διαχειριστικού μοντέλου, των εργαλείων και των δομών υποστήριξης από την πλευρά του δημοσίου.

Πολλοί, όμως, είναι περισσότερο καχύποπτοι και συνδέουν την καθυστέρηση και με άλλα φαινόμενα, όπως αυτό της αναδιανομής του προγραμματισμού. Πώς άλλως να εξηγηθεί ότι μολονότι η κυβέρνηση δεν άλλαξε στις εκλογές που μεσολάβησαν, σε αρκετές περιπτώσεις ο προγραμματισμός "αναθεωρήθηκε"; Ακολουθώντας αυτό το συλλογισμό καταλήγουμε αναπόφευκτα σε πολιτική συζήτηση και εκτιμήσεις σχετικά με τις ισορροπίες στο κυβερνών κόμμα, εκτιμήσεις που ας αποφασίσει ο αναγνώστης αν και σε ποιο βαθμό επαληθεύονται από την πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα, όμως, δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το αν κανείς όντως βλέπει την κατάσταση που προαναφέραμε και από το με ποιο τρόπο το κάνει. Στην πραγματικότητα αυτή, των εταιριών που πληρώνουν το ενοίκιο, το ηλεκτρικό, το τηλέφωνο και τους μισθούς, έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται φαινόμενα όπως αυτό όπου μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες συμβούλων και λογισμικού, διεκδικούν δουλειές της τάξης των 10 εκ δρχ. Η αγορά περιμένει εδώ και καιρό, έχει αρχίσει να κουράζεται και τίποτε δεν αποτελεί δικαιολογία για μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Αν και μας πέρασε από το μυαλό ότι το μήνυμα των ιθυνόντων είναι ο τίτλος μας: "όποιος αντέξει".

OPEN Newsletter 8-9.2001