



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ

v.vescoukis@cs.ntua.gr

Ζητείται Ελπίς

Ο τίτλος, δανεισμένος από τον Αντώνη Σαμαράκη, ίσως περισσότερο γλαφυρός από το δέον, πάντως στην κατεύθυνση της διάθεσης της εποχής. Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι αναφορές του τύπου στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, κατά την επερχόμενη περίοδο. Διατυπώσεις με "trendy" ορολογίες, όπως "νέα οικονομία", "ηλεκτρονικό εμπόριο", "κοινωνία της πληροφορίας", "νέες αγορές", "δυναμικές παρεμβάσεις", κ.ά., συνεντεύξεις, δηλώσεις, τίτλοι σε εφημερίδες, μεταφράσεις και μεταφορές δελητίων τύπου.

Μετά από την, κατά πολλούς βίαιη, εξομάλυνση των υπερβολών της νεοελληνικής "χρηματιστηριακής άνοιξης", η

αγορά αναζητά κατεύθυνση στην οποία να διοχετεύσει την ενέργειά της, σε πολλές δε περιπτώσεις αναζητά απλά δραστηριότητες. Η εποχή που μπορούν να εγγραφονται κέρδη από χρηματιστηριακές πράξεις πέρασε, οι αγελάδες έχουν αδυνατίσει, πολλοί δε προβληματίζονται σχετικά με το τι θα κάνουν όλες εκείνες τις εταιρίες που αγόρασαν με τα χρήματα του Άγνωστου Επενδυτή. Οι πρώτες ειδήσεις περί αποδέσμευσης τέτοιων εταιριών από τα άρματα μεγάλων ομίλων έχουν ήδη δει το φως της ημέρας, με περισσότερο στρογγυλεμένες εκφράσεις από το "συγγνώμη, λάθος" και πάντα στα πλαίσια ανακοινώσεων σμιλευμένων με τη σμίλη ενός λόγου που πρέπει να πείθει ότι "ο Όμιλος έχει όραμα, μέσα, και προοπτική".

Καλά, βέβαια, όλα αυτά και, ασφαλώς, η αγορά θα βρει το δρόμο της ακολουθώντας τους νόμους της. Επί του παρόντος και παρά τις εξαγγελίες, οι επιχειρήσεις που από οποιαδήποτε θέση δραστηριοποιούνται στο χώρο της νέας οικονομίας αναζητούν κατεύθυνση. Τέτοια αποτελεί, όπως πάντα, η δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων και η ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε το συνολικό οικονομικό οικοδόμημα να καθίσταται βιώσιμο και να αναπτύσσεται. Στη χώρα μας παρατηρούμε δυσανάλογα μεγάλη ενέργεια και πολλές προσδοκίες να

επικεντρώνονται στο περίφημο 3ο ΚΠΣ και τα επιχειρησιακά προγράμματα όλων των Υπουργείων.

Στο πολιτειακό επίπεδο έχουμε τις γνωστές αντιπαλότητες για την "αρμοδιότητα" και τη "σχεδίαση". Στο επιχειρηματικό, έχουμε ορατές και μη συστρατεύσεις, συμμαχίες, λυκοφιλίες και γενικά προσδοκίες γύρω από τα μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα και εργολαβίες πληροφορικής όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων και όχι μόνο αυτού της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για λόγους που δεν θα αναφέρουμε στο σημείο αυτό, όλοι διαπιστώνουν σημαντική καθυστέρηση στην προκήρυξη των έργων του 3ου ΚΠΣ. Τα σχετικά σχόλια πληθαίνουν σε όλο το φάσμα του τύπου και τα διάφορα επιτελεία των απανταχού ειδικών γραμματειών εκδηλώνουν έντονο το φαινόμενο της "θερμικής κίνησης".

Δεν θα σταθούμε στην πλευρά του θέματος που αφορά την Πολιτεία, υποσχόμενοι κάποια στιγμή να αναφερθούμε διεξοδικά σε θέματα όπως με ποιο τρόπο σχεδιασμοί του 3ου ΚΠΣ που ξεκίνησαν εγκαίρως μέσα στο 1999 βρίσκονται μετά από ενάμιση και πλέον έτος ακόμη σε φάση "εξειδίκευσης". Δεν θα συσχετίσουμε τα γεγονότα ούτε με τις εκλογές και την αλλαγή σε πολλές φρουρές (παρά την μη αλλαγή της κυβερνητικής εξουσίας), ούτε με τις επιδιώξεις όσων σχεδιάζουν "καθ' εικόνα και ομοίωση" του ευρύτερου περιβάλλοντός τους.

Θα αναρωτηθούμε, όμως, πόσο υγιές είναι για μια ολόκληρη αγορά να διάγει περιμένοντας την προκήρυξη των έργων του 3ου ΚΠΣ και εναποθέτοντας σε αυτά τις προσδοκίες της. Αναμφίβολα ο ρόλος των επιχειρήσεων περί τη νέα οικονομία οφείλει να είναι σημαντικός στην υλοποίηση των έργων που θα έρθουν. Δεν μπορεί, όμως, τα έργα αυτά να αποτελούν μοναδική ορατή διέξοδο, πολύ απλά διότι η νέα οικονομία δεν έχει ως αντισυμβαλλόμενο το Κράτος, αλλά την ελεύθερη αγορά. Και ίσως σήμερα να είναι το κράτος που έχει να προσφέρει δουλειές και "εργολαβίες", αλλά αν η αγορά δεν κινηθεί στην κατεύθυνση της αυτοτελούς ανάπτυξής της με τους όρους που ισχύουν παγκοσμίως, τότε θα είναι οι νόμοι αυτής της παγκοσμιοποίησης που θα την "εξομαλύνουν".

Για να είναι κανείς μέσα στη "νέα οικονομία" δεν αρκεί να χρησιμοποιεί την ορολογία της, πρέπει και να κινείται με τις δυνάμεις της και όχι με τις συμπληρωματικές ομοσπονδιακές παρεμβάσεις τύπου ΚΠΣ. Οσοι εντάξουν τη θέση αυτή στο πλαίσιο αρχών τους θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν τη μάχη τους στην παγκόσμια αρένα του ανταγωνισμού. Για τους υπόλοιπους, μετά τη λήξη της "χρηματοδότησης" θα ισχύει η ρήση του τίτλου μας.