

**Επίσκεψη ΣΥΡΙΖΑ στις ΗΠΑ.**  
**Διεθνείς επαφές για ένα διεθνοποιημένο πρόβλημα**

*του Γιάννη Μηλιού*

Οι τελευταίες εξελίξεις στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο στην Ελλάδα δείχνουν ότι η τρικομματική κυβέρνηση του Α. Σαμαρά πολύ δύσκολα θα κατορθώσει να εξαντλήσει την τετραετία της. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προετοιμάζεται σοβαρά για το ενδεχόμενο να βρεθεί σύντομα στη θέση της κυβέρνησης. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει είναι η διαπραγμάτευση με τους εταίρους, τους δανειστές αλλά και με άλλες διεθνείς δυνάμεις σχετικά με την εξέλιξη του ζητήματος του ελληνικού χρέους και κυρίως τον τρόπο ένταξής του στο διεθνές πρόβλημα χρέους των (ευρωπαϊκών) κρατών που έχει αναδυθεί μέσα στην εξέλιξη της μεγάλης κρίσης που βιώνουμε. Οι συναντήσεις στη Γερμανία, τη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύνολο συναντήσεων που θα εξελιχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σ' αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ συνάντησε το ΔΝΤ για να αποσαφηνίσει τις θέσεις του, να τις παρουσιάσει όπως είναι, χωρίς τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από την πρωτόγνωρη και επίμονη προπαγάνδα της κυβέρνησης και μεγάλης μερίδας των ΜΜΕ. Πέρα από το ΔΝΤ, συναντηθήκαμε επίσης με κυβερνητικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ. Από το κλίμα των συζητήσεων προκύπτει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανησυχεί ιδιαίτερα για την εξαγωγή της ύφεσης από την Ευρώπη στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, λόγω ακριβώς της ευρωπαϊκής ύφεσης που προκαλεί η εμμοτική νεοφιλελεύθερη πολιτική της ΕΕ.

Επισημάναμε στους συνομιλητές μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πως η μόνη λύση είναι το σταμάτημα της λιτότητας και πως το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Συνεπώς πρέπει να υπάρξει συμφωνία για αναδιάρθρωση του χρέους, όπως και όλων των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν πρόβλημα, μια συμφωνία με γνώμονα την ευημερία των ανθρώπων και όχι των αριθμών. Τονίσαμε επίσης ότι το πρόβλημα για το ευρώ είναι η δομή της νομισματικής ένωσης, ότι το πρόβλημα είναι πως η Ευρώπη δεν έχει δανειστή ύστατης καταφυγής, ότι δεν εκδίδει ευρωμόλογα, ότι αντί να είναι μια ένωση αλληλεγγύης είναι μια ένωση «εσωτερικού ανταγωνισμού». Τα στελέχη του ΔΝΤ μας είπαν ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επέμειναν πολύ στην ανάγκη για «κούρεμα» και του θεσμικού χρέους (OSI). Δεδομένου ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και θεωρούμε ότι εσκεμμένα διατηρείται σε μη βιώσιμα επίπεδα ώστε να ανανεώνεται συνεχώς εκβιασμός απέναντι στη χώρα και τον κόσμο της εργασίας, θέτουμε στην ελληνική κυβέρνηση επιτακτικά ένα ερώτημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες: Η κυβέρνηση πρέπει να μας απαντήσει επιτέλους πώς αξιοποίησε αυτή τη θέση του ΔΝΤ υπέρ της μεγάλης απομείωσης του ελληνικού χρέους; Γιατί δεν έκανε τίποτα προς αυτήν κατεύθυνση;