

Συνέντευξη με τον Γιάννη Μηλιό

Κύκλος του αίματος στην Ελλάδα του 2013. Τρεις νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, σε μια πολιτική φρενίτιδα. Ποια η οπτική γωνία της Αριστεράς για τα γεγονότα;

Η Αριστερά ιστορικά δεν είναι μόνο ενάντια στις δολοφονίες αλλά και γενικότερα σε σκοτεινές ενέργειες του τύπου αυτής που έγινε στο Ν. Ηράκλειο. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε τα κίνητρα των δραστών και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί με όσα έχουν δει το φως για τις δραστηριότητες της Χρυσής Αυγής δεν αποκλείεται να μην έχει πολιτικά κίνητρα αυτή η δολοφονία. Η δολοφονία αυτή όμως ανεξάρτητα από τα κίνητρα των δραστών της δεν έχει τίποτα να προσφέρει στο κίνημα της εργατικής τάξης που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή να ξεφύγει και από τα μνημόνια και από τον εκφασισμό της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Σε μια στιγμή που η Χρυσή Αυγή ως ναζιστική εγκληματική οργάνωση που αποδείχτηκε σε όλους ότι είναι, βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο κυριολεκτικά, της προσφέρεται μέσα από αυτό το γεγονός μια ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό της ως θύμα.

Κατά τη γνώμη σας υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία; Κάποιοι κάνουν λόγο για εμφύλια διαμάχη...

Σκοπός του μνημονιακού καθεστώτος αλλά και της Χρυσής Αυγής είναι να υπονομευθεί η δημοκρατία ως πολίτευμα όσο περισσότερο γίνεται. Ας μην ξεχνάμε ποιοι θεωρούν τις εκλογές «μέγιστο κίνδυνο», ποιοι ονομάζουν τις δημοκρατικές διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος «τρομοκρατία», ποιοι εξυφαίνουν πολιτικά σχέδια με βάση τη σαθρή «θεωρία των δύο άκρων». Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι ο κόσμος της εργασίας δεν θα πέσει στην παγίδα που του στήνεται. Δεν πρόκειται να υπάρξει εμφύλια διαμάχη, αντίθετα θα υπάρξει λαϊκή στήριξη για την έξοδο της χώρας από την καταστροφική περίοδο των μνημονίων.

Θεωρείτε πως η κυβέρνηση μπορεί να προκαλεί, προκειμένου να εμφανιστεί ως εγγυητής της ομαλότητας και έτσι να προχωρήσει σε εκλογική αναμέτρηση;

Η κυβέρνηση ακριβώς όπως λέτε προκαλεί προκειμένου να εμφανίζεται ως εγγυητής μιας δρακόντειας τάξης και ασφάλειας, έτσι εννοούν αυτοί την ομαλότητα, αλλά όχι για να αποδεχτεί ότι λύση αποτελεί η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία, αντίθετα για να την αποσοβήσει για όσο περισσότερο γίνεται. Η κυβέρνηση προσπαθεί μόνο να παραμείνει στην εξουσία, χωρίς σχέδιο, κυρίως για να γλιτώσουν την πολιτική εξαφάνισή τους τα ηγετικά της στελέχη και να συνεχίσει να υπηρετεί τα συμφέροντα της ολιγαρχίας. Σκεφτείτε ότι το βασικό επιχείρημά τους απέναντι στην τρόικα, είναι ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ...

Κρίσιμη εβδομάδα με την τρόικα να απειλεί για την εφαρμογή νέων μέτρων. Οικονομικοί παράγοντες εκτιμούν πως μια ακόμη λίστα νέων μέτρων ειδικά στο θέμα της φορολογίας ακινήτων, θα αποτελούσε το Κύκνειο άσμα της κυβέρνησης...

Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση πιέζεται ιδιαίτερα, δεν μπορεί να περάσει ένα νέο πακέτο μέτρων χωρίς να χάσει και την ελάχιστη νομιμοποίηση στα μάτια του λαού που της έχει απομείνει, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να περάσει ούτε τα συμφωνηθέντα πέρυσι το Νοέμβριο, ακριβώς τέτοια εποχή. Το θέμα ακριβώς είναι ότι η διασύνδεσή της με το εγχώριο και διεθνές οικονομικοπολιτικό κατεστημένο της στερεί κάθε βούληση να διαπραγματευτεί με τους δανειστές μια διαφορετική λύση για το δημοσιονομικό ζήτημα, χωρίς νέα μέτρα και με σταμάτημα της λιτότητας. Συνεπώς τελικά θα προσπαθήσει να περάσει τα μέτρα παρά τον «κίνδυνο» να καταρρεύσει στην προσπάθειά της. Εκτός κι αν κατορθώσει να πείσει τους δανειστές να μετατεθεί το πακέτο μέτρων για μετά το καλοκαίρι του 2014, πράγμα όμως που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται πιθανό.

Υποστηρίζετε πως θα καταγγείλετε το μνημόνιο. Γνωρίζετε, όμως, πως μια μονομερής καταγγελία δεν μπορεί να υπάρξει. Την ίδια στιγμή κάνετε λόγο για διαπραγματεύσεις. Τελικά, καταγγελία, διαπραγμάτευση, ακόμη και η ΝΔ θα μπορούσε να τα υποστηρίξει...

Κοιτάζτε, έχουμε πολύ λεπτομερή άποψη για το ζήτημα. Δε λέμε αόριστα πράγματα. Κανείς βέβαια δεν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει στα συγκεκριμένα πράγματα που λέμε.¹ Εμείς λέμε ότι θα καταργήσουμε τις πολιτικές λιτότητας που επιβάλλει το μνημόνιο, από την αρχή της διακυβέρνησης μας. Θα τις αντικαταστήσουμε με ένα Πρόγραμμα κοινωνικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Θα καλέσουμε ταυτόχρονα τους δανειστές να βρούμε μια άλλη λύση για το δημοσιονομικό ζήτημα από κοινού, η οποία όμως δεν θα περιλαμβάνει μνημόνιο, δηλαδή πολιτικές λιτότητας που εντείνουν την ύφεση και δημιουργούν κοινωνική καταστροφή. Αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Διαπραγματευόμαστε όμως τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί το χρέος βιώσιμο.

Αν, όμως οι δανειστές της χώρας αρνηθούν να συμφωνήσουν σε κούρεμα σε χαλαρή χρηματοδότηση, και επιμένουν στη σκληρή πολιτική, μέχρι που είστε διατεθειμένοι να φτάσετε ως κυβέρνηση;

Αν ρωτήσετε τους δανειστές δεν θα σας πουν ότι σκοπός τους είναι να τα τινάζουν όλα στον αέρα. Ο κ. Ασμουσεν δεν είπε αυτό στον κ. Τσίπρα όταν τον συνάντησε. Αντίθετα δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι η ΕΚΤ δεν είναι τυφλή απέναντι στην κοινωνική κατάσταση που έχει περιέλθει η πλειοψηφία στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι η τρόικα δεν έχει απέναντι της αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση που θα βάλει ως προτεραιότητα της τα συμφέροντα των πολλών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνει και έτσι θα αλλάξει ολόκληρο το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Εξάλλου πολλοί οικονομολόγοι με διεθνές κύρος λένε πια ανοιχτά και φωναχτά ότι πρέπει να τελειώνουμε με τα μνημόνια.

Τι περισσότερο θα κάνετε εσείς για να χτύπησετε την φοροδιαφυγή; Πως θα πιέσετε τα πλούσια πορτοφόλια;

Το θέμα της πάταξης της φοροδιαφυγής είναι πολιτικό και όχι τεχνικό. Εμείς λοιπόν καταρχήν θα χρησιμοποιήσουμε και θα ενισχύσουμε τις ελεγκτικές υπηρεσίες και δεν θα τις διαλύουμε όπως κάνει αυτή η κυβέρνηση. Άμεσα όμως θα καταθέσουμε και ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο πέρα από το ότι θα είναι δίκαιο και απλό, θα δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να ελέγξει τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές, το λαθρεμπόριο πετρελαίου και τσιγάρων, τη «βιομηχανία» πλαστών τιμολογίων, για να αναφερθώ μόνο σε μερικά παραδείγματα, τα οποία όμως αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο νούμερο για τα δημόσια έσοδα.

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν έρθει εκ νέου στην επιφάνεια οι εσωτερικές διαμάχες. Πολλοί ήταν εκείνοι που αντέδρασαν ακόμη και στην ευρωπαϊκή υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα. Πως μπορούν οι πολίτες να σας εμπιστευθούν;...

Εγώ δεν έχω αυτήν την εικόνα. Ποιες είναι οι διαμάχες στις οποίες αναφέρατε; Άλλο πράγμα η συντροφική κριτική, και η παρακίνηση να είμαστε πιο σαφείς στην εκφώνηση του προγράμματός μας και άλλο πράγμα οι διαστρεβλωμένες δηλώσεις που παράγονται από τα φιλομνημονιακά ΜΜΕ. Πραγματικά σας προκαλώ να μου υποδείξετε ποιο στέλεχος αυτή τη στιγμή εκφωνεί μια γραμμή που είναι έξω από το πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ!

¹ Σας προτείνω για παράδειγμα το άρθρο του Σ. Λαπατσίωρα:

<http://www.avgi.gr/article/1159738/akurosi-mnimoniou-kai-epanadiapragmateusi-tis-daneiakis-sumbasis>