

## Η ζυγισμένη προπαγάνδα των διλημμάτων

του Γιάννη Μηλιού

Την περασμένη εβδομάδα παρακολουθώντας στα δελτία των τηλεοπτικών σταθμών τα ρεπορτάζ για τις γαλλικές εκλογές διαπιστώσαμε όλοι με έκπληξη ότι οι αναφορές στον Μελανσόν και το Μέτωπο της Αριστεράς ήταν ελάχιστες παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις τον καθιστούν ρυθμιστή του εκλογικού αποτελέσματος και (ακόμη πιο σημαντικό) μοχλό πίεσης προς τα αριστερά για το πρόγραμμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκάλεσε σε όλους μας το γεγονός ότι στις αναφορές τους τα κανάλια μίλησαν για «κατακερματισμένη Αριστερά» και για «υποστήριξη της εξόδου από την Ευρωζώνη» αναφερόμενα στον Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Σε όποιον στοιχειωδώς παρακολουθεί τα γεγονότα είναι γνωστό ότι αυτά είναι απολύτως ψευδή. Η τηλεόραση στην Ελλάδα που ελέγχεται στην κρατική εκδοχή της από το πολιτικό προσωπικό των μνημονίων και στην ιδιωτική εκδοχή της από τους καπιταλιστές που έχουν αυξήσει τα κέρδη τους χάρη στη νεοφιλελεύθερη πολιτική των τελευταίων 25 ετών είναι υποχρεωμένη πλέον να κάνει γκαϊμπελικού τύπου προπαγάνδα. Η κατάρρευση των όλων των μνημονιακών κομμάτων υποχρεώνει την τηλεόραση να δημιουργήσει εκ του μηδενός μια εικονική πραγματικότητα. Πρόκειται για μια ζυγισμένη στρατηγική που σκοπό έχει να τρομοκρατήσει το σύνολο της κοινωνίας, όλες τις τάξεις και τις ηλικίες και αντικειμενικά ευνοεί την άνοδο των πιο συντηρητικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Ακροδεξιάς.

Όλα τα επίσημα μέσα ενημέρωσης με αιχμή του δόρατος την τηλεόραση ορίζουν το δίλημμα ως εξής: Ή θα κάνετε ότι σας λέμε στις κάλπες και έτσι η χώρα θα παραμείνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης, ή τα πάντα θα καταρρεύσουν και μάλιστα με δική σας ευθύνη. Η αντιστροφή είναι προφανής: Στην πραγματικότητα αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική η Ευρωζώνη και κατ' επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε κίνδυνο διάλυσης. Αντίθετα, αν οι δυνάμεις που ευνοούν πολιτικές αναδιανομής του πλούτου και είναι έτοιμες και ικανές να πάρουν μέτρα προς το συμφέρον του κόσμου της εργασίας ηγεμονεύσουν πολιτικά στην Ευρώπη, η πιθανότητα διάλυσης της Ένωσης είναι πολύ μικρότερη. Αυτό το γνωρίζει το αστικό μπλοκ εξουσίας στην Ελλάδα και συνολικά στην ΕΕ. Εκείνο που τους

ενδιαφέρει δεν είναι αυτή καθ' αυτή η Ευρωζώνη, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η συνέχιση της αναδιάρθρωσης, η αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης της εργασιακής δύναμης, το ποσοστό κέρδους.

Επιδιώκουν να τρομοκρατήσουν τους πολίτες, τον κόσμο της εργασίας, που σήμερα πλήττεται από τις πολιτικές λιτότητας και τρομοκρατείται μπροστά στο ενδεχόμενο οικονομικής κατάρρευσης. Φτιάχνουν ένα ολόκληρο παραμύθι σύγκρουσης ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κόμματα του μνημονίου και τη *δήθεν αντι-ευρωπαϊκή Αριστερά*. Το παραμύθι τους έχει δράκο και αυτός είναι η Αριστερά. Ο πρώην διαφημιστής Καρατζαφέρης το είχε διατυπώσει και σαν σλόγκαν: «Από τη μία μεριά είναι οι ευρωπαϊστές και από την άλλη οι κομμουνιστές».

Είναι λοιπόν σημαντικό για την Αριστερά να αποκαλύψει αυτή την απάτη, να μιλήσει καθαρά για αυτό το παραμύθι: Εμείς οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, δεν είμαστε αντιευρωπαϊστές, αλλά και δεν ανεχόμαστε την ετοιμόρροπη Ευρώπη της νεοφιλελεύθερης εξαθλίωσης που φτιάχνετε. Εμείς είμαστε με μια άλλη Ευρώπη, την Ευρώπη της ταξικής αλληλεγγύης, την Ευρώπη της ευημερίας των εργαζόμενων, την Ευρώπη της ελευθερίας. Γι' αυτήν την Ευρώπη παλεύουμε και θα πάρουμε τα μέτρα που χρειάζεται για να αλλάξουμε την κοινωνία.