

## Αναπαλαίωση της ίδια πολιτικής

Γιάννης Μηλιός

Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου επέτρεψαν το σχηματισμό μιας κυβέρνησης με κορμό τη ΝΔ. Η κυβέρνηση αυτή έχει μεν κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά είναι σαφώς μειοψηφική στην κοινωνία. Οι δηλώσεις του κ. Σαμαρά, ήδη λίγα λεπτά μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος, δείχνουν δυστυχώς ότι ο προσανατολισμός της κυβέρνησης αυτής είναι η απαρέγκλιτη τήρηση της υπογραφής του στο καταστροφικό μνημόνιο που συνοδεύει τη δανειακή σύμβαση. Ο κ. Σαμαράς «ξέχασε» αμέσως όλη τη ρητορική την οποία χρησιμοποιούσε ως καρότο όλο το προηγούμενο διάστημα, περί «αναδιαπραγμάτευσης» του μνημονίου. Απαξιώνοντας όσους τον ψήφισαν ο κ. Σαμαράς συντάχθηκε με τον τρόπο που εξέλαβε το νεοφιλελεύθερο σύστημα εξουσίας στην Ευρώπη το αποτέλεσμα των εκλογών: «συνέχιση της λιτότητας». Έτσι σχετικά με το ζήτημα που «καίει» τις λαϊκές τάξεις δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα περισσότερο από μια μικρή επιμήκυνση του χρόνου εφαρμογής των μέτρων του μνημονίου, αν του τη δώσουν κι αυτή έτσι ενδοτικά που ξεκινάει.

Ο κ. Σαμαράς ως εκπρόσωπος του νεοφιλελευθερισμού που καταρρέει θα κάνει το παν για να συνεχιστούν τα μνημόνια, να υποτιμηθεί κι άλλο η εργασιακή μας δύναμη, να διαλυθεί ακόμη περισσότερο το κοινωνικό κράτος, να χάσουμε κι άλλα συνδικαλιστικά δικαιώματα, να ξεπουληθεί αντί πινακίου φακής η απαξιωμένη λόγω κρίσης δημόσια περιουσία, να γίνουν άνεργοι κι άλλοι μισθωτοί αλλά και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων.

Από τη νέα κυβέρνηση μπορούμε να περιμένουμε τη συνέχεια του πάρτι του μεγάλου κεφαλαίου στην πλάτη του κόσμου της εργασίας και των μικρομεσαίων. Ο λαός όμως δεν αντέχει άλλο τη συνέχιση αυτού του πάρτι και θα αντισταθεί όπως αντιστάθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και επέβαλλε τις εκλογές, με σκοπό να απαλλαγεί από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση Σαμαρά θα βγάλει τότε το μαστίγιο. Περιμένουμε λοιπόν αύξηση της καταστολής ενάντια στο λαϊκό κίνημα και πογκρόμ των κολασμένων αυτού του κόσμου, των μεταναστών, με τη βοήθεια του «αδελφού κόμματος» της εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας.

Ο κ. Σαμαράς όμως δεν είναι μόνος του. Έχει μαζί του το απολύτως μεταλλαγμένο «ΠΑΣΟΚ», το «απόσταγμα» της νεοφιλελεύθερης διαπλοκής, και τον νέο αριστερό Καρατζαφέρη. Η χρησιμότητά τους είναι ότι δίνουν (κυρίως για το

εξωτερικό γιατί στην Ελλάδα δεν πείθονται ούτε τα μικρά παιδιά) μια επίφαση οικουμενικότητας στη δεξιά κυβέρνηση.

Αυτό το σχήμα παλινόρθωσης των μνημονίων είναι βέβαια ασταθές. Η μαχητική αντιπολίτευση της Αριστεράς στη Βουλή θα είναι η πολιτική έκφραση της κοινωνικής κίνησης που θα πιέζει για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Έτσι από την παταγώδη κατάρρευση αυτής της κυβέρνησης περιμένουμε τον οριστικό θάνατο του παλιού πολιτικού συστήματος. Το ζήτημα είναι να γίνει γρήγορα ώστε να ξεκινήσει η πορεία ανάκαμψης της κοινωνίας και της οικονομίας της Ελλάδας χωρίς να έχει συνεχιστεί η εξαθλίωση του λαού.