

Η φάλαινα

του Χρήστου "ChIossif" Ιωσηφίδη

Αφηγητής

«Η μεγάλη μπλε φάλαινα δεν είναι απλά
μεγάλη... είναι η μεγαλύτερη θηλυκή
παρουσία στην γη»

Μια μπλε φάλαινα κολυμπάει στον ωκεανό.

Φάλαινα

«Μόλις ξύπνησα και αισθάνομαι κουρασμένη...
μα που είμαι...»

Αφηγητής

«Ακούει, επικοινωνεί, προσανατολίζεται,
τραγουδάει... ερωτεύεται με ήχους»

Φάλαινα

«Και αυτή η βοή... ανυπόφορη... και σήμερα
διαφορετική»

Στριφογυρίζει νευρικά προσπαθώντας να
μειώσει τον θόρυβο.

Φάλαινα

«Η μητέρα μου θυμόταν την εποχή χωρίς την
βοή... με τα χρόνια μπήκε στην ζωή της μαζί
με τα μεγάλα σιδερένια καράβια»
«Γεννήθηκα την εποχή της βοής. Όσο και αν
την έχω συνηθίσει όσο και αν αναζητώ
τρόπους να την αποφύγω... όσο κι αν
τραγουδώ...»

Η μεγάλη μπλε φάλαινα τραγουδά.
Τραγουδά με την ελπίδα να την ακούσουν
και να τραγουδήσουν μαζί της κι άλλες
φάλαινες.

Φάλαινα

*«Σήμερα η βοή είναι διαφορετική... πιο άγρια... πιο δυνατή... πιο φάλτσα.»
«Ας κολυμπήσω πιο βαθιά... ας πάω πιο νότια... ας τραγουδήσω δυνατότερα.»*

Τραγουδάει πιο δυνατά... αλλά όσο και αν προσπαθεί...

Φάλαινα

«Δεν ακούω τίποτε... μόνο την βοή...»

Περιπλανιέται τραγουδώντας και υποφέροντας από τον απαίσιο θόρυβο που κυριαρχεί.

Φάλαινα

«Δεν ακούω τίποτε... υπάρχει άραγε κανείς; Μ' ακούει κανείς; Τραγουδάει κανείς;»

Μια νεαρή φάλαινα πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα.

Νεαρή Φάλαινα

«Σε κατάλαβα απ' την θερμοκρασία... Παρότι σε πλησίασα δεν σε ακούω καθαρά... Τραγουδάω όλη μέρα σήμερα αλλά δεν ακούω...»

Φάλαινα (μονολογεί)

«Μπα... η φαντασία μου θα'ναι...»

Νεαρή Φάλαινα

«Και εσύ θηλυκή... έχω να συναντήσω αρσενική φάλαινα πολλά χρόνια... έχω ένα παιδί... δεν θα κάνω άλλο;»

Φάλαινα

«Είμαι μεγάλη πια... έχω μόνο ένα παιδί και ίσως, τώρα πια, εγγόνι... μακάρι...»

*«Θυμάμαι, η μητέρα μου, έλεγε ότι παλιά οι
αρσενικές φάλαινες τραγουδούσαν και
κυνηγούσαν τις θηλυκές. Έψαχνα καιρό...
άργησα να γίνω μάνα...»*

Νεαρή Φάλαινα

*«Δεν θυμάμαι ποιος κυνήγησε ποιον. Ίσως και
τώρα έτσι να κάνουν... πάνε πολλά
χρόνια...»*

*«Μα καλά τι γίνεται σήμερα... η βοή είναι
αλλιώτικη...πιο άγρια... πιο δυνατή... πιο
φάλτσα.»*

«Φεύγω... καλή δύναμη»

Φάλαινα

«Δύναμη; τι να την κάνω...»

«Καλή δύναμη σε σένα... και τύχη...»

*«Μα τι βοή είναι αυτή; μεγαλώνει
συνέχεια...»*

Έκρηξη. Η θάλασσα εξατμίζεται μονομιάς.
Ο πλανήτης ερημώνεται.

Αφηγητής

«Η μεγάλη μπλε φάλαινα...»

*«Ακούει, επικοινωνεί, προσανατολίζεται,
τραγουδάει,... ερωτεύεται με ήχους»*



Το «**Η φάλαινα**» από τον [Χρήστος "ChIossif" Ιωσηφίδης](#) διέπεται από την άδεια:
Creative Commons Αναφορά προέλευσης - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Μη εισαγόμενο.
[<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>]